

Liv i Ham

- Paulus' brev til Kolossenserne



Liv i Ham – oplæg 8: Kolossenserbrevet 4,2-18

4,2-4: Bøn

- Paulus opfordrer menigheden til at bede om ”at Gud vil åbne os en dør for ordet”. Hvordan forstår I det udtryk?
- Hvor stor vægt lægger I på at bede for dem, som er kaldet til at forkynde ordet i dag?
- Der er mange, der mener, at bøn spiller en mindre rolle i menighedslivet i dag end tidligere. Tror I det er rigtigt? Og hvad kan årsagerne i givet fald være til det?

4,5-6: Forholdet til ikke-kristne

- Hvad vil det sige at ”bruge det gunstige øjeblik”? - Del jeres erfaringer med at bruge eller ikke bruge ”det gunstige øjeblik”
- Hvad tror I, Paulus mener med ”krydret med salt”?
- Paulus lægger vægt på at menigheden i forhold til ikke-kristne ved ”hvordan I skal svare hver enkelt”. Lidt i samme boldgade skriver Apostlen Peter skriver: ”I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. (1 Pet 3,15) – del jeres erfaringer med at svare på spørgsmål om troen/forsvare troen.

4,7-18: Hilsener

- Nævn hver især én ting, som I bider mærke i ved én af de personer Paulus nævner i dette afsnit.
- Tal om hvad der ligger i de afsluttende ord: Nåden være med jer!

Forslag til takke og bedeemner

Tak for:

- At der er nogen, der har forkyndt ordet for os, så vi har fået lov til at høre om Kristus.
- Guds nåde i vores liv.

Bed for:

- At Gud vil åbne en dør for ordet i dag.
- At vi må få frimodighed til at bruge ”det gunstige øjeblik”.
- De mennesker I har en nær relation til som endnu ikke tror på Jesus.

Tjek ud-runde:

Hvad vil du særligt tage med dig fra dette afsnit af brevet og jeres samtale?